

I-27a**Mysteriet med den Gyllene Kistan**

En Svensk Folksaga från Tjörn

En berättelse skriven av Lois Walker

Läsare 1

En stormig natt, för många år sedan, sjönk ett skepp utanför Tjörns kust.

Läsare 2

Det var många värdefulla saker på skeppet, men de mest värdefulla sakerna tillhörde Kung Frederick I.

Läsare 3

Det var gåvor som Kung Fredricks I hade fått från Tyskland.

Läsare 4

Den mest värdefulla gåvan var en juvel som låg i en kista klädd med pärlor.

Läsare 5

På den tiden var öborna på Tjörn inte så trevliga!

Alla Läsare

INTE TREVLIGA?

Läsare 5

Ja, lita på mig, dom var inte trevliga!

Läsare 1

Öborna var så otrevliga att dom attackerade skeppet, gjorde sig av med besättningen och stal skatten. Skeppet sjönk sen och öborna rusade iväg!

Läsare 2

En utav prästerna på ön var Michael Koch, pastor i Klofvedal. Pastor Koch var en väldigt vänlig man.

Läsare 3

Han misstänkte att det var något som hade hänt men ville inte säga något för han visste att resten av öborna inte var så trevliga!

Alla Läsare

INTE TREVLIGA?

Läsare 3

Ja lita på mig. Det är sant. Dom var inte trevliga!

Läsare 4

Ursäkta mig, men nu när vi har kommit fram till att öborna inte var trevliga, kan vi inte försöka gå vidare med berättelsen?

Läsare 3

Jo det är ok med mig!

Läsare 4

(Sarkastiskt) Tack. En tid efter att skeppet hade sjunkit fick Pastor Koch ett besök av en fiskare som gav honom en väldigt speciell gåva.

Läsare 5

Det var en väldigt dyr och vacker stav.

Läsare 1

Det är ingen som säkert vet om pastorn misstänkte att staven var en utav skatterna från det sjunkna skeppet.

Läsare 2

Pastorn tog emot den vackra gåvan och tackade fiskaren. Sedan den dagen tog pastorn med sig staven vart han än gick.

Läsare 3

Han var väldigt försiktig med staven för han visste att dom flesta öborna inte var trevliga!

Läsare 4

Åh nej, nu börjar det igen!

Alla Läsare

INTE TREVLIGA?

Läsare 3

Det är sant. Lita på mig. Dom var inte trevliga!

Läsare 5

Tiden gick och allt fortsatte som vanligt men efter några år så bestämde pastorn sig för att åka till Stockholm.

Läsare 1

Och naturligtvis så tog han med sig sin stav.

Läsare 2

Kung Frederick I var också i Stockholm och råkade se Pastor Koch och hans stav. Han såg genast att det var ju faktiskt hans stav som Pastor Koch hade!

Läsare 3

Han beordrade Pastor Koch att ge honom staven men pastorn vägrade.

Läsare 4

Pastorn hävdade att staven var en gåva och att den nu tillhörde honom men kungen sa att han kunde bevisa att staven faktiskt tillhörde honom och inte pastorn.

Läsare 5

För att bevisa att den tillhörde honom så tog kungen staven och skruvade loss handtaget som hade en gömd kammare full med guldmynt!

Läsare 1

Pastorn, kungen, staven och guldmynten blev kända över hela Stockholm. Alla undrade vad som hade hänt med skeppet.

Läsare 2

Vad kunde ha hänt med skeppet?

Läsare 3

Ingen trodde att pastor Koch var ansvarig för skeppets försvinnande men man misstänkte att han visste något om det och att han kanske ville dölja det.

Läsare 4

Pastor Koch var därför beordrad att lämna Stockholm och.....

Alla Läsare

ÅKA HEM!

Läsare 5

Men det var många som var oroliga för att skicka tillbaka Pastor Koch till Tjörn för dom visste att öborna inte var trevliga!

Läsare 4

Ååååååååh!

Alla Läsare

INTE TREVLIGA?

Läsare 5

Ja det stämmer.

Läsare 1

Kungen ville inte vara elak men han var missnöjd och ville ta reda på vad som hade hänt med skeppet.

Läsare 2

Det visade sig att den värdefulla gyllene kistan som tillhörde kungen nu fanns hemma hos en bonde i Stordal.

Läsare 3

Kungen beordrade att kistan skulle återtas och skickade sina soldater på ett uppdrag till Tjörn för att hämta tillbaka den.

Läsare 4

Men kungen ville hålla uppdraget hemligt för han visste att dom flesta öborna inte var....

Alla Läsare

TREVLIGA!

Läsare 4

Hur visste ni det?